

Zonnig rondje in de wei,

Afgelopen zaterdag, 11 augustus, was er weer een rondje in de wei van het historische dorp Kloetinge. Waar normaal schapen grazen wordt weer het rondje in de wei georganiseerd door Hans Bolink van Schutterij Ravenstein. Het rondje wat langzaam aan een begrip is in de wereld van het 3D Boogschieten. Een prachtige omgeving waar je nog kunt genieten van heerlijk geurende weide met schapen en eenden poep.

Hans was al vroeg begonnen met uitzetten van het parcours. De avond ervoor had hij al de nodige voorbereidingen gedaan zodat alleen de dieren nog geplaatst moesten worden. De extra paar handen van mij, die de avond ervoor nog een heerlijk pilsje vast hielden, waren op tijd wakker geworden en kon hij goed gebruiken.



De beesten werden uit de kast gehaald en volgens een doordacht systematisch plan op de platte kar geladen en naar hun plek begeleid.

Voor we het rondje verder uitzetten mocht ik de schapen over de dam lokken naar een afgezonderde weide. Ik rammelde, op aangeven van Hans met een emmer met steentjes. Op zich geen moeilijke taak maar toch.....even dacht ik dat alle schapen zich op me wilden storten en stopte ik gauw met rammelen. Vakkundig als ik was leidde ik het eerste schaap over de dam..... en als er een schaap over de dam is....



Nadat we de meeste doelen hadden geplaatst kon ik eindelijk kennis maken met Hans zijn straffe koffie met een heerlijke Zeeuwse bolus, vers van bakkerij Boer. Deze al bijna traditionele gesponsorde hap is verkregen via een weddenschap eerder die week door het raken van een durf doel.

Nadat we alle beesten hadden uitgesteld was de eerste schutter, Tony Wesselink, al ter plekke om nog mee te helpen bij de laatste loodjes. Ik bracht mijn auto naar huis en na een boterham ging ik samen met zoon Sjors op de fiets naar Schutterij Ravenstein. Moet zeggen dat het best een kunst is met een rug koker met pijlen en een Engelse longbow te fietsen.

Bij aankomst was het al een gezellige drukte op het schietterrein. Tijd om de bogen te spannen en nog even wat in te schieten. Uiteraard altijd even naar het materiaal kijken van de andere schutters. Want er waren weer mooie bogen meegenomen. Van Compound tot Recurve, Bearbow en vizier schutters. Ook twee schutters met prachtige unieke historische bogen.

Iedereen had ingeschoten en Hans hoorde de kerktoren van Kloetinge en zag dat deze 13:00 uur aangaf. Hierop sprong hij op de picknick tafel en stak af met een hartelijk welkom. De route, met 16 doelen, werd even kort beschreven, de veiligheidsregels werden duidelijk benadrukt. Ik moest Hans, zoals hij mij gevraagd had, herinneren dat na het schieten iedereen wat doelen, bordjes en ploks mee terug wilde nemen. De team captains werden vrijwillig aangewezen. Groepje eendracht met historische schutter Chris Pil als captain. Een groepje vizier schutters onder leiding van Cees Pieters en een groepje Ravenstein, met wat jonge talenten onder leiding van Hans zelf.



Het eerste doel, een stokstaartje! Eens kijken of mijn trainingen vruchten af gaan werpen. Eerste schot mis... tweede schot: Hit!! Een glimlach op mijn gezicht. Echter bij het tweede doel, een waaier doel, moesten we van een verhoging schieten. Hier verdween mijn glimlach al snel elke pijl verdween in het gras i.p.v. het doel.

Hans bleek naast organisator, captain, schrijver ook fotograaf. Het schieten van pijlen gaat hem echter beter af dan foto's schieten. De instellingen van de camera stonden nog op sterren stand. Hierdoor werd iedereen stralend op de foto gezet.



De ronde werd vervolgd en langzaam bleek dat ik steeds vaker 3 pijlen nodig had. Waarbij ik de nodige keren ze alle drie uit de grond moest trekken. Uit eindelijk, bij het waterdoel, waar het de bedoeling is om niet de moeder of haar kleintjes te raken, keerde het tij. Extra spannend, want niemand wil zijn pijlen in het water zien verdwijnen. Ik leg geconcentreerd aan en trek rustig de pees naar mijn mond. Het moment van loslaten wist ik dat deze raak zou zijn. Dat voel je nu gewoon soms... een zucht van verlichting gevolgd door een yeah! De glimlach die ik bij mijn eerste schot had kwam weer terug.



Tijd voor een pauze. Iedereen had er ondertussen wel dorst van gekregen. De zomerse temperatuur was wellicht ook wel een oorzaak. Nog 4 doelen restte ons van het einde. Hieronder twee zeer leuk bedachte. Het bewegende doel. Een ware arend wordt los gelaten, aan de geleende waslijn van fam. Pieters. Met mijn laatste pijl raakte ik de arend nog net in zijn snavel. Dit terwijl de jonge talenten Sjors en Jeffrey slecht een pijl nodig hadden. Ik had me er al bij neer gelegd verslaan worden door je zoon van 14. Raak er aan gewend.....

Het laatste doel verdient ook nog even een eervolle vermelding. Dat Hans creatief is kun je hier wel zien. Stropend langs het grof vuil wist hij van een frame en een ton een waar hobbel paard te maken. Zelfs geschikt voor de wat zwaardere personen onder ons. Op dit doel moest je als een ware ruiter een waaier doel schieten.



Terwijl iedereen heerlijk met een biertje of limonade in een stoel van de zon genoot kon Hans de scores bekijken. Het was een hele mooie dag geworden. Heb veel ervaring op gedaan en genoten van de hits van Sjors die weer erg goed had geschoten. Toch was ik tevreden en verast toen ik Hans hoorde vertellen dat ik met een klein verschil toch nog 1^{ste} geworden was van de 2 historisch boog schutters.



Tot zien in de Weide, Humphrey

De resultaten:

	Naam	Categorie	Geslacht	Klasse	Score
1	Hans Bolink	Volwassen	Man	BHR	249
2	Sjors Scholten	Jeugd	Man	BHR	190
3	Vincent van Es	Jeugd	Man	BHR	176
4	Guus Spongeberg	Volwassen	Man	BHR	171
1	Mark	Volwassen	Man	CU	392
2	Jan de Witte	Volwassen	Man	CU	311
3	Jan de Vries	Volwassen	Man	CU	295
1	Humphrey Scholten	Volwassen	Man	HB	154
2	Chris Pil	Volwassen	Man	HB	139
1	Tonny Wesselink	Volwassen	Man	LB	233
2	Leon	Jeugd	Man	LB	159
3	Jeffrey Verburg	Jeugd	Man	LB	155
4	Dich van de Bach	Volwassen	Man	LB	91
1	Cees Pieters	Volwassen	Man	RF	331
2	Sam	Volwassen	Man	RF	288

Zie verder foto's in het fotoalbum.